

‘Als je in Doorwerth kan schieten, dan kan je ’t overal!’

Afgelopen weekend vond in Doorwerth weer de 2 daagse 3D-wedstrijd plaats. Vorig jaar moest de Dutch Bowhunting Clan verstek laten gaan wegens Corona, dus was iedereen verheugd dat het nu doorgang kon vinden. De organisatie was zoals we gewend zijn wederom perfect. Prima parkeervoorzieningen en een Corona-check bij de grote tent, met een polsbandje als goedkeuring.

Na de briefing gingen we het parcours op. Het was sprookjesachtig mooi in het bos dankzij de lichte mist. Mijn groep bestond uit mijn goede vriend Jan van der Sluis, Frans van den Hout, Peter Hetteema en Robert Koster. De doelen waren, zoals we gewend zijn in Doorwerth, pittig weggezet. Bijvoorbeeld 2 ratjes op zo'n 22 meter als double-hunter, maar de volgende dag stond er een klein zwijntje, wat wat makkelijker was.



Dit parcours behoort met afstand tot de mooiste van Nederland: prachtig heuvelachtig en schitterende vergezichten. Onder andere een grasplateau, met als doel 3 zwijnen die van achter een prachtige oude eik moest worden geschoten, met een uitzicht beneden op de mistige rivier. Onderweg een prima locatie voor catering. De andere lus ging weer langs en door het kasteel. Het weer was zo mooi, dat vooral zondag veel bezoekers en wandelaars aanwezig waren en opvallend is dat dat allemaal in goede harmonie met de schutters gaat. Mensen zijn geïnteresseerd en vragen dan ook regelmatig wat we aan het doen zijn.

Daar sta je op de hoek van de ophaalbrug, naar beneden te schieten op een schildpad de ene dag en op een otter de andere. Er stond buiten in het weiland een Bison, zo later bleek, op 72 meter. Voor Peter uit onze groep was het zijn eerste 3D wedstrijd, hij deed het verrassend goed, en schoot de Bison in de kill met zijn eerste pijl. De volgende dag, de groep was aangevuld met Ben Disbergen en veteraan Arnold Smit, stond de Bison op 55 meter en toen schoot Ben, een beginner, ook een kill met zijn eerste pijl. Dat zijn leuke dingen. Opvallend was de relaxte sfeer onderling bij de schutters. Er waren 199 deelnemers en alles liep op roltjes.



De Clan schijnt voor elke positie in de organisatie de juiste persoon te hebben. De eerste hulp bijvoorbeeld heeft maar 2 pleisters moeten gebruiken, wat een veilige sport hebben we toch! En dan was er dat uitzonderlijk mooie weer, beter dan dit kan niet voor een 3D shoot. Je kon aan alles merken dat iedereen weer blij was dat we weer mochten. Kortom het was een perfect weekend, wat wederom bevestigd dat Doorwerth tot de allermooiste 3D-wedstrijden van ons land behoort.